

Vraag het aan Morya**Neem ze op in je hart**

“Wanneer er mensen of dingen op je weg komen, weet dan dat je moet leren kijken en luisteren, en dat je ze moet kunnen opnemen in je hart. (...) Dat betekent dat je dan de juiste relatie kent. En dit is zo belangrijk, dat je mensen loslaat met je ogen, met je gedachten, met je gevoelens, maar dat je ze opneemt in je hart en dat je ze daar koestert in liefde, en dat je weet wat het betekent met mensen bezig te zijn vanuit liefde.

Dat wil niet zeggen dat je ze op alle punten gelijk moet geven, integendeel. Het wil zeggen dat je ze leert kennen zoals ze zijn, en dat je ze toch aanvaardt.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 8: ‘Willen zijn waar je bent’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 69

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


